



ZONDAGSGROET MARANATHAKERK

Zondag 26 juni 2022

Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 716

Predikant:

Wijk 1, 2, 3, 4 en 5

Ds. Joep van den Berg
Componistenlaan 223, 2215 SR Voorhout
Tel: 06 - 23830775

E-mail: predikant@mkalphen.nl

Werkzaam op dinsdagmiddag,
donderdag en vrijdag

Kerkelijk werker:

Dhr. Kees Pastoor
Kildijk 17, 4255 TA Nieuwendijk
Tel: 06 - 57323018

E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl

Werkzaam op dinsdag en vrijdag

Scriba:

Dhr. Emile Schoneveld
Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn
Telefoonnummer: 0172 - 493276

E-mail: scriba@mkalphen.nl

Kerkelijk Bureau (PKN):

Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers
Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn
Tel: 06 - 22634255

E-mail: kb@mkalphen.nl

Kopij Zondagsgroet

zondagsgroet@mkalphen.nl

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl

De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep
of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube

CKRM: IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn

Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn

ZWO: IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn

Voorganger 10.00 uur

Ds. Peter Smilde, Drachten

Na de dienst koffie/thee drinken, verzorgd
door wijkteam 3

Ambtsdragers

Diny Boxma, ouderling / Ruud van Tol, diaken

Ambtsdrager voor ontvangst

Simon van Hemsbergen

Organist / Pianist

Sebastiaan Wijland / Bas van Viegen

Koster

Frans Lems

Kerk TV

Joke de Vor

Beamer

Corne van der Wel

Oppasdienst

Lidy van Dorp, Rachel

Kindernevendienst

Judith van der Horst

Collectanten

Ria van Gils, Toon Bruijnes

Collectes

1^e Diaconie/ZWO (eventuele noodcollecte)

2^e Eredienst en Pastoraat

De bloemen

De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie gegaan naar Mevr. L. Filippo - van den Dool, Uranusstraat

Orde van Dienst zondag 26 juni 2022

Welkom en mededelingen

Intochtslied: **Hoe sprong mijn hart hoog op in mij** Psalm 122 vers 1

Stil gebed, Onze hulp en groet

Gebed om ontferming

Zingen: **Er is een stad voor vriend en vreemde** ELB194

Bemoediging

Zingen: **Er is een dag** HH Lied 721 vers 1 en 2

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinder naar de kindernevendienst

Kinderlied: **Onder voor of achter**

<https://www.youtube.com/watch?v=CcWudeclFYs>

Schriftlezing: **Openbaring 21:1-11 en 21-27 en 22:1-5**

Lied: **Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen** Lied 766 vers 1

Verkondiging

Piano: **Ik zal er zijn** HH Lied 460

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: **Ik zag het nieuw Jeruzalem** Zingende Gezegend 101
vers 1, 6, 7 en 8

Zending en Zegen

Gezongen **3 x Amen**

Kerkenraadpraat

De kerkenraad heeft op 16 juni vergaderd en ik wil graag een aantal van de belangrijkste punten noemen.

U zult zaken herkennen omdat ze ingebracht zijn op de gemeentevergadering. Formeel worden besluiten in de kerkenraad genomen, daarom komen ze nu als besluit terug.

- Anita de Jong gaat stoppen als coördinator van de kinderoppas. We gaan hard op zoek naar een even goede vervanger.
- Tijdens de gemeentevergadering is het voorstel gedaan alle collectezakken na het collecteren op de tafel te leggen. We hebben besloten dat niet te doen omdat we vinden dat het dan erg vol en rommelig wordt. We snappen de gedachtegang heel goed en die vinden we ook mooi, maar voorwerpen op de liturgische tafel zijn symbolisch. (de beker en de schaal zijn leeg) De 2 collectezakken staan symbool voor datgene dat de gemeente geofferd heeft voor de genoemde doelen.
- We hebben besloten geen lied te zingen voor de dienst om een aantal redenen, bijv. het is weer een belasting voor de organist, het is rommelig doordat er nog steeds mensen binnenkomen en voor gastpredikanten is het ook verwarrend. U kunt natuurlijk altijd een lievelingslied doorgeven, we maken dan een lijst en aan onze eigen voorgangers de vraag daar met regelmaat één of meer liederen uit te kiezen. Doorgeven kan bijv. via uw contactpersoon, door een briefje in de collectezak of door een mail te sturen naar scriba@mkalphen.nl
- De dienst op Stille Zaterdag zullen we nog continueren omdat hiervoor overleg nodig is met de Lichtkring en de Adventskerk. (de bijeenkomsten in de stille week zijn een samenwerking)
- De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht op Paasmorgen.
- De website van de kerk zal een facelift krijgen. Het voordeel, naast het feit dat het er weer up- to- date uitziet, is dat zaken makkelijker gevonden kunnen worden. Het ledenbestand zal ook digitaal opgenomen worden. (beveiligd met een wachtwoord vanwege de privacy) Op dit laatste onderdeel komen we zeker nog terug.

- Er is een positieve avond geweest met ouders van jonge kinderen en tieners. 3 juli na de dienst krijgt het een vervolg met een eerste activiteit voor de jongeren.
- Het orgel moet voor een deel gerestaureerd worden. (ik begreep het trompetregister) Niet alle kosten worden gedekt vanuit het feit dat het orgel een monument is, daarom zullen er in het najaar activiteiten plaatsvinden om het benodigde geld bij elkaar te brengen. (o.a. veiling, koren avond, braderie etc.) U zult er zeker over geïnformeerd worden door de commissie die één en ander gaat organiseren
- Het thema dat volgend jaar centraal staat is “aan tafel”. Vanuit de PKN is materiaal beschikbaar, maar we staan open voor uw suggesties.
- Met de Adventskerk zijn de afspraken rond het inschrijven van personen die in Alphen-Centrum komen wonen aangescherpt. We gaan het ieder half jaar evalueren.
- De jaarstukken van de diaconie/ZWO en van het CKRM zijn ingestuurd en goedgekeurd. Dank aan alle mensen die hier hard voor gewerkt hebben.
- Tot slot; om de vergaderdruk te verminderen gaan we een proef doen. Vanaf september t/m januari zal de kerkenraad niet meer iedere maand maar nog 1x per 6 weken bij elkaar komen. In de kerkenraadsvergadering van februari 2023 gaan we de proef evalueren. Het moderamen komt nog wel elke maand bij elkaar.

Emile Schoneveld (scriba)

Waarvoor collecteren we vandaag?

De **eerste collecte** is voor **Diaconie/ZWO (eventuele noodcollecte)**

Deze collecte is bestemd voor het werk van de eigen diaconie. De ingezamelde gelden worden bijvoorbeeld gebruikt voor ondersteuning van hulpvragen, giften aan diaconale projecten, noodhulp en diaconale activiteiten.

Van de kindernevendienst

Deze zondag is de vierde van een blok met vijf teksten over de eerste christenen en het begin van de christelijke gemeentes. Op deze zondag staat Handelingen 8:26-40 centraal: de apostel Filippus ontmoet een man uit Ethiopië, die in Jezus gaat geloven.



DE JARIGEN

Wie vieren de komende week hun verjaardag?

2 juli Dhr. G. Jansen

3 juli Mevr. M. de Visser - de Jong



We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe

Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

Zomertijd

De langste dag, de kortste nacht. Het graan op het land begint een beetje te rijpen, de aardappelvelden staan in bloei. Jongeren en kinderen zijn bezig met (cito)toetsen en afrondingen en de eerste gemeenteleden zijn met vakantie of zijn zelfs alweer terug.

Ook in kerkelijk opzicht merken we verschil. De hoogfeesten van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn achter de rug en de kerkelijke leesroosters vermelden de dagen en weken als 'tijd door het jaar'. Het is het seizoen van met rust laten om te kunnen laten groeien.

Misschien ook rust zoeken, rust creëren. Ruimte en stilte om te bezinnen.

Het begin van de zomer is ook altijd een beetje een keerpunt vind ik. Het schijnt zo te zijn dat je rabarberstelen na de langste moet schillen omdat ze anders te taai zijn. En als je een tuin hebt zul je ook moeten wieden om ruimte te maken en te houden voor groei en bloei. In geestelijk / spiritueel opzicht is dat niet anders. In dit seizoen van meer rust is waakzaamheid nodig, om ruimte te maken voor de goede dingen. Ga met God, Hij zal met je zijn!

Pinksteren praktisch

Zondag 19 juni stonden we in de dienst stil bij de vraag hoe we ons in ons dagelijks leven kunnen laten inspireren, ook op die momenten dat het ingewikkeld wordt. We mogen ons laten leiden door de Geest. Wekelijks samenkomen met de gemeente. Dagelijks iets uit de Bijbel lezen of gebruik maken van bijvoorbeeld een app zoals Eerst Dit, Bidden Onderweg. Maar ook: op ieder moment en elke situatie mag je stilstaan, ademhalen en de Heer vragen om hulp, kracht en leiding. Zo is de Geest nabij, elk moment en overal, om ons te vullen met de kracht van Zijn liefde. Houd je daaraan vast en weet je gedragen!

Van harte alle goeds, Kees Pastoor

Uit de gemeente

Zoals bij velen bekend maken **Wim en Adrie Lammers – van Bezooijen** moeilijke tijden mee. Adrie is gevallen en moest worden geopereerd aan een gebroken heup en verblijft nu ter revalidatie op De Brug, kamer 30 bij het Alrijne ziekenhuis. Wim verblijft nu in Topaz Zuydtwijck. Laten we hen bemoedigen in deze moeilijke tijden.

Mw. Map Hunink – Vermeij mocht weer naar huis en kon daar haar verjaardag te vieren op 21 juni. Met haar zijn we dankbaar voor herstel, het weer thuis mogen zijn en voor een nieuw levensjaar!

Maarten en Jannie Meijer – Ravensbergen zitten momenteel midden in de verhuizing naar een woning in het Woonservicecentrum Sint Joseph aan de Hoflaan. Sterkte met de verhuizing! Afscheid nemen van een huis waar je zo lang hebt gewoond valt niet mee, maar de nieuwe plek biedt meer gemak en minder obstakels.

Met **mw. Nel Steen Redeker – Wetsteijn** lukt het met het lopen steeds minder goed. Dat geeft beperkingen en maakt het dagelijks leven er niet gemakkelijk op. Allen veel sterkte en het ervaren van Gods nabijheid van harte toebeden!

Jeugd

Op **zondag 3 juli**, na de kerkdienst komt de jeugd vanaf 12 bij elkaar. We eten samen en hebben het over activiteiten na de zomervakantie. En voor degenen die hebben meegedaan aan Nacht zonder Dak hebben rond de middag vast zin in lekker eten, dus schuif gezellig aan! Meld je even aan in de appgroep, dan komt het helemaal goed!

Plannen

Na de twee avonden met de ouders is een start gemaakt met diverse plannen voor de kinderen en jongeren.

Zo zijn we bezig met onder andere een maandelijks avond voor kinderen tot 12 jaar / basisschool en ook een jeugd-Alpha voor de jeugdkerkgroep. Ook worden jongeren regelmatig aangemoedigd en uitgenodigd om een bijdrage te leveren in de kerkdiensten. Daarnaast wordt nagedacht over een manier om ouders met elkaar in gesprek te laten zijn over geloofsopvoeding waarbij ook het eigen geloofsleven onderdeel van gesprek is. Verder kijken we ook naar activiteiten van andere kerken en hoe interkerkelijk gewerkt kan worden. Fijn om enthousiast aan de slag te zijn! Wil je meehelpen en mee bouwen? Laat het weten!

Kinderkerk

In de zomervakantie zal er op 24 juli, 31 juli, 7 augustus en 14 augustus helaas geen kindernevendienst zijn. Het lukt niet om de planning voor deze zondagen rond te krijgen. We zorgen wel voor kleurplaten / puzzel in de kerk, zodat kinderen wel iets kunnen doen. En dat kan ook een mooie sfeer geven: kinderen die knutselen tijdens de verkondiging.

In Memoriam

Cornelis Anker Cees

Op 15 juni is Cees Anker overleden op 85-jarige leeftijd. Op de kaart heeft de familie laten zetten:

‘Sterk zijn betekent soms, dat je op moet geven.
Sterk zijn betekent soms een traan.
Sterk zijn betekent soms, dat je niet naar meer moet streven.
Sterk zijn betekent soms, dat je het moet laten gaan.’

Dankbaar voor alle goede zorgen en de wijze lessen die hij ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van onze sterke (schoon)vader en opa.

Cees was geboren in Zoeterwoude op 22 augustus 1936 en sinds 7 augustus 2021 weduwnaar van Emmy Anker – Verkuil.

We waren recent bijeen in de Maranathakerk om afscheid te nemen van Emmy en nu verliezen hun kinderen ook hun vader zo kort daarop. Cees heeft de afgelopen periode veel gezondheidsproblemen gekend in zijn leven. Ternauwernood bleef hij in leven na een aneurysma en moest lang herstellen na de operatie. Eenmaal weer thuis op de Paltrokmolen bekwaamde hij zich in het besturen van zijn scooter. Totdat hij zijn heup brak en later nog een, ging het redelijk. Maar iedere keer ging hij een stukje achteruit.

Omdat Cees een sterke persoonlijkheid was en helder van geest nam hij vooral zichzelf kwalijk dat hij niet beter had opgepast. Na een week in Rijnsdijk te hebben gewoond als buurman van Ans de Jong, met wie hij ook al kennis had gemaakt, is hij in alle rust gestorven.

Als gemeente zijn wij Cees Anker dankbaar voor wat hij in het verleden als voorzitter van de Commissie van beheer heeft betekend. We verliezen een trouw en meelevend gemeentelid in hem.

Het is verdrietig voor de familie dat hij niet langer heeft kunnen genieten van zijn nieuwe woning.

Op donderdag 23 juni zal om 10.00 de dankdienst voor het leven van Cees worden gehouden in de Maranathakerk waarin ds. Joep van den Berg zal voorgaan. De crematie zal daarna in stilte plaatsvinden. We wensen de kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden de troost van de Here Jezus toe in wie Cees zijn leven vertrouwen stelde zijn leven lang.

Ons monumentale orgel

Zoals u weet staat er in onze Maranathakerk een mooi monumentaal orgel. Dit orgel is in 2004 na de noodzakelijke restauratiewerkzaamheden in onze kerk terecht gekomen. Inmiddels zijn we 18 jaar verder en beginnen er weer wat mankementen tevoorschijn te komen. Een pijporgel is een zeer gevoelig instrument, en heeft dan ook regelmatig onderhoud nodig. Zo beschikt ons orgel momenteel over een trompet register wat continue ontstemt raakt en daarom bijna niet meer wordt gebruikt. Met het restaureren van dit register is een groot geldbedrag gemoeid.



Zo zullen er de komende jaren steeds nieuwe restauraties nodig zijn om dit orgel, wat al meer dan 230 jaar oud is, in goede staat te houden.

Orgelfonds

Om de restauraties te kunnen blijven bekostigen heeft de kerkenraad er in toegestemd dat het CKRM een orgelfonds op gaat richten. Uit dit fonds zal als eerste de restauratie van het trompetregister gefinancierd worden. Om dat mogelijk te maken heeft het nu nog lege orgelfonds een flinke financiële injectie nodig. Daarvoor wordt er in het komende najaar een geldinzamelingsactie georganiseerd die we de originele naam "Orgelactie" hebben gegeven.

Orgelactie

De orgelactie zal uit een aantal activiteiten bestaan. Voorlopig zijn de volgende activiteiten gepland:

Een **veiling** op vrijdagavond 4 november.

We hebben dit in 2013 al eens eerder gedaan. Door gemeenteleden en sponsors aangeboden goederen en diensten worden geveild waarbij de netto opbrengst naar het orgelfonds gaat.

Een **korenavond** op zaterdagavond 5 november.

Een muzikale top avond, verzorgd door de 5 koren en muziekgroepen die in de Maranathakerk repeteren. De entree voor deze avond is voor het orgelfonds.

Een **braderie** op zaterdag 12 november.

Een hele dag vertier in kerk en zalencentrum met veel kraampjes, spellen en activiteiten waarvan de opbrengst naar het orgelfonds gaat.

Een **orgelconcert** op zondagmiddag 13 november.

Verschillende organisten die regelmatig in de Maranathakerk spelen of op een andere manier een band met ons orgel hebben treden op. Ze laten ons nog eens horen wat voor een prachtig instrument wij in huis hebben. Het publiek betaald entree wat naar het orgelfonds gaat.

Meer leven in de Maranathakerk

Naast het inzamelen van geld voor het orgel willen we met deze activiteiten ook het gemeenschapsgevoel bij de gemeente stimuleren. Het streven is dan ook om bij deze acties zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken. Met name de braderie leent zich bij uitstek voor de actieve deelname van jong en oud.

Wilt u helpen met het organiseren of uitvoeren van één van deze activiteiten? Graag! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. De aanspreekpersonen voor de diverse acties zijn:

- Veiling: Bertie de Jong
- Korenavond: Feite Klijnstra
- Braderie: vacant
- Orgelmiddag: Joke de Vor

Van de voortgang van de organisatie van alle activiteiten zullen wij u regelmatig op de hoogte houden via de Zondagsgroet, website en andere kanalen. Feite Klijnstra

ZONDAGSGROET

GEMIST?

Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde.

VIA WEBSITE

U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga naar www.mkalphen.nl en u vindt in de rechterkolom een link [Zondagsgroet, klik hier!](#)

KOPIJ

Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond 19.00 uur bij voorkeur via e-mail: zondagsgroet@mkalphen.nl. Of anders na telefonisch overleg 0172 - 475030

Inschrijving Zeilweekend 2022 gestart

Zeilen met een groep jongeren in Friesland is inmiddels een traditie geworden.

Het eerste weekend na de zomervakantie vertrekken de jongeren, stafleden en schippers uit de verschillende PKN-kerken in Alphen, om een weekend te gaan zeilen in Friesland. Naast het zeilen organiseren we een leuk weekend waar je met leeftijdsgenoten van allerlei activiteiten kunt beleven.



Wanneer en waar?

Het weekend van **26 – 28 augustus 2022** is geboekt om naar Sandfirden te gaan, waar de zeilboten voor ons klaarliggen. Hiermee gaan we dagtochten maken, met in elke boot een ervaren schipper. We verblijven in kampeerboerderij “Ykema”, waar we kunnen eten en gezamenlijke activiteiten gaan organiseren.

Voor wie is dit weekend bestemd?

Alle jongeren van de Lichtkring, de Maranathakerk en de Goede Bron in de leeftijd van 13 – 20 jaar.

Zin om mee te gaan als staflid?

Ben je tussen de 20 en 25 jaar en wil je meehelpen met de organisatie van het weekend? Meld je dan ook aan via de website en geef het aan in het opmerkingen veld. Schrijf je snel in, want vol is vol!

Kosten: Aan dit weekend zijn natuurlijk ook kosten verbonden. We proberen deze zo laag mogelijk te houden. De begroting komt uit op €75,- per persoon, maar vragen je om een minimale bijdrage van €55,-

Klik [hier](#) om je in te schrijven.

Meer informatie over het Zeilweekend vind je op de website van de Lichtkring