



ZONDAGSGROET MARANATHAKERK

Zondag 7 augustus 2022

Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 722

Predikant:**Wijk 1, 2, 3, 4 en 5**

Ds. Joep van den Berg
Componistenlaan 223, 2215 SR Voorhout
Tel: 06 - 23830775

E-mail: predikant@mkalphen.nl

Werkzaam op dinsdagmiddag,
donderdag en vrijdag

Kerkelijk werker:

Dhr. Kees Pastoor
Kildijk 17, 4255 TA Nieuwendijk
Tel: 06 - 57323018

E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl

Werkzaam op dinsdag en vrijdag

Scriba:

Dhr. Emile Schoneveld
Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn
Telefoonnummer: 0172 - 493276

E-mail: scriba@mkalphen.nl

Kerkelijk Bureau (PKN):

Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers
Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn
Tel: 06 - 22634255

E-mail: kb@mkalphen.nl

Kopij Zondagsgroet

zondagsgroet@mkalphen.nl

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl

De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep
of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube

CKRM: IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn

Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn

ZWO: IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingCommissie Alphen a/d Rijn

Voorganger 10.00 uur Ds. Joep van den Berg
Koffieschenken door vrijwilligers

Ambtsdragers Emile Schoneveld, ouderling
Jan de Jong, diaken

Ambtsdrager voor ontvangst Chris van Wieringen

Organist Arie van Egmond

Koster Feite Klijnstra

Kerk TV Piet Pijper

Beamer Eveline Lems

Oppasdienst Judith Lems, Laura Verduijn

Collectant Gerrit Leideman

Collectes 1^e Stichting Help Anders

2^e Eredienst en Pastoraat

De bloemen

De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie gegaan naar Mw. J. Verweij – van Heijningen, Henry Dunantweg

Orde van Dienst zondag 7 augustus 2022

Welkom en mededelingen

Intochtslied: **Kom nu met zang en roer de snaren** Psalm 33: 1

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen: **Zing al wie leeft van Gods genade** Psalm 33: 2

Belijdenis: 'Sjema Jisrael'

Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten Youtube
<https://youtu.be/VJyIBSyN33w>

Gebed om ontferming

Zingen: **God in den hoog' alleen zij eer** Lied 302

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 12, 32 – 40 Jezus onderwijst

Lied: Zingen: Tienduizend redenen Youtube
<https://youtu.be/2pP0fcmBYck>

VERKONDIGING

ZINGEN: **Wie oren om te horen heeft** Lied 320

Inzameling van de gaven

In Memoriam Gerrit Vos

Kruisje ophangen

Gebeden: Dankzegging en voorbeden, Stil gebed,
het gezongen Onze Vader Youtube

<https://youtu.be/toNSSNYJMO>

Slotlied: **Vervuld van uw zegen** Lied 425

Zending en Zegen

Gezongen **3 x Amen**

Orgelspel

Van de kindernevendienst

Deze zondag is de laatste van een blok met vijf teksten over Jakob. Jakob is de zoon van Isaak en Rebekka, en de kleinzoon van Abraham en Sara. Jakob is de derde stamvader van het volk van Israël. Op deze zondag staat Genesis 32:23-32 centraal: Jakob vecht in de nacht met een onbekende man.



Waarvoor collecteren we vandaag?

De **eerste collecte** is voor **Stichting Help Anders**

Stichting Help Anders, welke een breed aanbod kent in het bieden van hulp, heeft na de pandemieperiode een lang gekoesterde wens opgestart: Het internet café voor jong en ouder. Doelstelling is vooral om jongeren die in de knel zitten een extra kans te bieden in kleinschalige educatie. Overigens is iedereen welkom met vragen over de computer. Ook cursussen staan op de agenda. Voor het project is Internet, een aantal laptops en een groot scherm een absolute voorwaarde. Ons motto is "DURF TE VRAGEN". Helpt u ons door het Internet te financieren? Door ons te helpen helpt u anderen.



ZONDAGSGROET

GEMIST?

Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde.

VIA WEBSITE

U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga naar www.mkalphen.nl en u vindt in de rechterkolom een link [Zondagsgroet, klik hier!](#)

KOPIJ

Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond 19.00 uur bij voorkeur via e-mail: zondagsgroet@mkalphen.nl. Of anders na telefonisch overleg 0172 - 475030

Ds. Joep van den Berg.

Werkzaam op dinsdagmiddag, donderdag en vrijdag

Bij de dienst

Wees waakzaam! (Lucas 12, 32 – 40)

Zorg dat je rijk wordt in de hemel. Verzamel je schatten bij God. Natuurlijk gaat het hier niet om een stapeltje goede daden die je als verdiensten kunt gebruiken als je bij de hemelpoort aankomt. De vraag gaat nog veel dieper. Waar is je hart? Waar heb jij je hart aan verpand? Wat vind jij het belangrijkste in het leven? Veel geld verdienen? Een groot huis en veel bezit? De belangrijkste zijn in je omgeving? Mensen die naar je opkijken? Een interessante weldoener zijn? Waar is je hart? Waar investeer je in? Waar zet jij je talenten voor in? Want waar je hart is...

Groet

Voor de komende week wensen we elkaar vreugde en liefde toe om mensen te winnen voor de goede boodschap die Jezus in zijn eigen persoon is komen brengen.

Een hartelijke groet, Joep van den Berg

In Memoriam

Lena Filippo – van den Dool

Op 26 juli is mevr. Filippo overleden. Zij was geboren in Giessendam op 24 mei 1929 en is 93 jaar geworden. Op de kaart heeft de familie laten zetten:

‘In liefde hebben wij losgelaten onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en allerliefste oma en oude – oma.’

Zij was getrouwd met Gerrit Filippo over wie zij graag en liefdevol sprak. Samen met hun vier kinderen hebben ze het fijn gehad.

Het geloof deelden zij hun leven lang en op de kaart is Psalm 62, verzen 2 en 3 te lezen:

*‘Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil;
waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.’*

In de laatste fase van haar leven woonde zij sinds kort in de Hospice waar zij ook is overleden.

De dankdienst voor haar leven is op maandag 1 augustus geweest om 11.00 in de Maranathakerk. Ds. Gonja van 't Kruis is hierin voorgegaan. Na de dienst is er gelegenheid om te condoleren.

Dankbaar voor wat mevr. Filippo heeft mogen betekenen voor de gemeente van de Maranathakerk denken we in liefde aan haar terug.

Sterkte en kracht van God wensen we de familie toe.

In Memoriam

Gerrit Vos

Op 28 juli is Gerrit Vos overleden. Hij was geboren op 4 januari 1931 en is 91 jaar geworden. De gezondheid van Gerrit was broos maar het is toch uiteindelijk snel gegaan. Op de voorkant van de kaart lezen we:

‘Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’

En de woorden uit Psalm 146 vers 5 die de trouwtekst waren van Antje en Gerrit Vos toen zij op 1 maart 1956 trouwden: ‘Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God.’

Verdrietig maar dankbaar voor de vele mooie jaren die wij samen hebben beleefd, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa en overgroot – opa.

Gerrit is thuis, alwaar geen bezoek.

De dankdienst voor het leven van Gerrit werd gehouden op donderdag 4 augustus om 11.00 in de Maranathakerk. Aansluitend was de begrafenis op de Oosterbegraafplaats.

In de dienst hebben we de woorden uit 1 Korinte 13 laten klinken die ook op de kaart staan over de liefde. Gerrit heeft voor onze gemeente vooral veel betekend in praktische zaken. Hij zette zich altijd in maar van een ambtsdragerschap kwam het niet. Liever sloeg hij de hand aan de ploeg in praktische zaken. Antje en de familie wensen we nabijheid van God toe en dankbaarheid voor de lange tijd, 66 jaar, dat zij met Gerrit getrouwd mocht zijn.

Al genoteerd in jullie agenda's?

De organisatie van de diverse activiteiten voor het orgel beginnen aardig op stoom te raken.

Om iets meer lucht te krijgen en om te voorkomen dat de veiling en de braderie elkaar in de weg gaan zitten hebben we besloten om de braderie te verplaatsen naar februari volgend jaar. Zo hebben we tussen Kerst en Pasen ook nog iets leuks om ons op te verheugen.

Voor jullie agenda's alles nog even op een rijtje:



Een **veiling** op vrijdagavond **4 november 2022**.

Door gemeenteleden en sponsors aangeboden goederen en diensten worden geveild waarbij de netto opbrengst naar het orgelfonds gaat.

Een **korenavond** op zaterdagavond **5 november 2022**.

Een muzikale top avond als je van zingen houdt, verzorgd door de 5 koren en muziekgroepen die in de Maranathakerk repeteren. De entree voor deze avond is voor het orgelfonds.

Een **orgelconcert** op zondagmiddag **13 november 2022**.

Vijf organisten laten op vijf verschillende manieren horen wat ons orgel kan. De toegang is gratis en bij de uitgang rekenen we op uw gulle gift.

Een **braderie** op zaterdag **18 februari 2023**.

Een hele dag vertier in kerk en zalencentrum met veel kraampjes, spellen en activiteiten waarvan de opbrengst naar het orgelfonds gaat.

Wat kun jij doen, wat kunt u doen?

Voor de veiling:

We hebben zaken nodig om te veilen. Hierbij denken we niet alleen aan dure spullen maar ook aan diensten en bijzondere zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- Een aantal keren gras maaien bij iemand
- Een keer een auto van binnen poetsen
- Een etentje verzorgen aan huis
- Een uitje organiseren voor iemand
- Een schilderklus uitvoeren

Maar uiteraard zoeken we ook waardevolle goederen waarvan u wel afstand wilt doen t.b.v. het orgel. U kunt vooraf aangeven wat de minimum prijs moet zijn.

En ook voor de braderie hebben we jou, hebben we u nodig. Daarover later meer.

De aanspreekpersonen voor de diverse acties zijn:

- *Veiling:* Bertie de Jong
- *Korenavond:* Feite Klijnstra
- *Orgelmiddag:* Joke de Vor
- *Braderie:* Inge Bruijnes

Reacties of vraag naar meer informatie graag
via: orgelactie@mkalphen.nl