



ZONDAGSGROET MARANATHAKERK

Zondag 2 oktober 2022

Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 730

Predikant:

Wijk 1, 2, 3, 4 en 5

Ds. Joep van den Berg
Componistenlaan 223, 2215 SR Voorhout
Tel: 06 - 23830775

E-mail: predikant@mkalphen.nl

Werkzaam op dinsdagmiddag,
donderdag en vrijdag

Kerkelijk werker:

Dhr. Kees Pastoor
Kildijk 17, 4255 TA Nieuwendijk
Tel: 06 - 57323018

E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl

Werkzaam op dinsdag en vrijdag

Scriba:

Dhr. Emile Schoneveld
Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn
Telefoonnummer: 0172 - 493276

E-mail: scriba@mkalphen.nl

Kerkelijk Bureau (PKN):

Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers
Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn
Tel: 06 - 22634255

E-mail: kb@mkalphen.nl

Kopij Zondagsgroet

zondagsgroet@mkalphen.nl

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl

De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep
of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube

CKRM: IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn

Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn

ZWO: IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingCommissie Alphen a/d Rijn

Voorganger 10.00 uur

Ds. Joep van den Berg
Koffieschenken door vrijwilligers

Ambtsdragers

Emile Schoneveld, ouderling
Rob Luining, diaken

Ambtsdrager voor ontvangst

Bertie de Jong

Organist

Andre van't Wout

Koster

Patrick Vis

Kerk TV

Chris van Wieringen

Beamer

Jan Venema

Kindernevendienst

Jeanette van der Sar

Oppasdienst

Eline van der Sar, Laura Lems

Collectanten

Marjolein Boone, Inge Bruijnes, Toon Bruijnes

Collectes

1^e PKN Kerk & Israël

2^e Eredienst en Pastoraat

De bloemen

De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke groet gegaan naar Fam. van der Neut, Prins Hendrikstraat

Orde van Dienst Israeëlzondag 2 oktober 2022

Thema: GELOOF ALS EEN MOSTERDZAADJE

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 121: 1 en 2 Ik sla mijn ogen op en zie

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Belijdenis: Sjema Jisraël; Hoor, Israël...

Zingen: Psalm.121: 3 en 4 De Heer brengt u uw heil

Kinderlied: Welkom Welkom Youtube

<https://youtu.be/t5aJDSXWmhU>

Kindernevendienst

Gebed om ontferming

Zingen: **Wie oren om te horen heeft**

Lied 320

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om het licht van Gods Geest

Schriftlezing: Lucas 17, 1 – 10

Samenzang: HH 629 De kracht van uw liefde

VERKONDIGING

HINEH MA TOV Psalm 133; 'hoe goed is het als mensen
samenkomen tot eer van God' Youtube

https://youtu.be/x0E9_jRtrHc

Kinderen komen terug

Kinderlied: JE MAG ER ZIJN YOUTUBE

<https://youtu.be/BMIVwqJykCs>

Inzameling van de gaven

DIENST VAN GEBEDEN

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

HH 545 'Onze Vader' zingen.

Samenzang: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zending en zegen

Gezongen **3 x Amen**

Van de kindernevendienst

Deze zondag is de eerste zondag van een derde blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek Marcus is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint:

Gods nieuwe wereld is dichtbij.

Vandaag staat Marcus 10:13-16

centraal: Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk).



Waarvoor collecteren we vandaag?

De **eerste collecte** is voor **PKN Kerk & Israël**

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping.

Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

DE JARIGEN

Wie vieren de komende week hun verjaardag?

2 okt Mevr. J. Bleijenberg

7 okt Mevr. G.T. van den Bos – de Ronde

We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe



Bij de dienst Lucas 17, 1 – 10 ISRAELZONDAG!

In het evangelie van zondag 2 oktober horen we dat je niet zelf het uitgangspunt bent van je wilt en doet, maar God: *wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: "Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan"*. Doe wat God van je vraagt en vraag niet wat God voor jou kan doen. Wat God wil is anders dan wat wij zelf willen. Gods wil is heilig. Hij weet beter wat goed en heilzaam is dan jij en ik. God bezit absoluut gezag en kent geen onderhandelingsruimte. Zo'n sterke God die greep op jouw leven heeft, brengt je misschien in verlegenheid en in tweestrijd met jezelf. Wil ik wel met zo'n sterke God in zee? En nu gaat die sterke God in Jezus met jou ook nog eens de confrontatie aan? Waarom heeft hij jou op het oog? Waarom trek jij zijn aandacht? Misschien wil hij met jou de confrontatie aangaan om een doorbraak te bereiken die je tot nu toe zelf niet tot stand hebt kunnen brengen. Hij wil dat je van binnen de knop om zet. Hij wil dat het anders gaat in je leven. En Hij zal dat aan je duidelijk maken op zijn eigen goddelijke manier.

Een jaarlijkse Israëlzondag – waarom eigenlijk?

De eerste zondag van oktober is al sinds jaar en dag Israëlzondag.

Heeft het eigenlijk zin om een speciale zondag in het teken van Israël te houden? Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie en in het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël?

'Israëlzondag is een belangrijke dag van bewustwording voor christenen over de oorsprong van hun religie. Goed om hier uitgebreid bij stil te staan en misstanden te repareren. Volgens mij weten veel mensen namelijk niet meer goed wat de oorsprong is van de Bijbelse teksten. Als zij joodse geschriften lezen, doen ze dat met een christelijke bril. Vaak vertalen mensen het woord Thora met 'wet', terwijl het veel meer lering, richtsnoer en handleiding betekent. Toen ik ging inzien dat het evangelie niet een opzichzelfstaand boek is maar voortvloeit uit de Tenach, kreeg ik een compleet nieuwe geloofsbeleving en leerde ik de Bijbel op een andere manier te lezen. Tijdens Israëlzondag kunnen we die onlosmakelijke verbondenheid met de joodse oorsprong benoemen en uitleggen, maar het mag van mij nog wel wat meer bevochten en uitgedragen worden. De nieuwe generatie theologen is wat orthodoxer dan vroeger, en op enkele opleidingen is er nauwelijks ruimte voor interpretaties noch aandacht voor de erfenis uit het Jodendom. Dat baart mij grote zorgen. Ik denk dat het

goed is dat predikanten, niet alleen tijdens Israëlzondag maar het hele jaar door stilstaan bij die onlosmakelijke joodse wortels van ons geloof.'

- Overgenomen van thema 'Kerk en Israel' van PKN-site-

Groet

Voor de komende weken wensen we elkaar mooie ontmoetingen toe in de kerkdiensten en daarbuiten vanuit de inspiratie door Gods Geest die Heilig en Liefdevol is.

Joep van den Berg

**Kerkelijk werker Kees Pastoor.
Werkzaam op dinsdag en vrijdag**

Dankdag nieuwe stijl

Over precies een maand hopen we weer samen te komen in de kerk op Dankdag (voor gewas en arbeid). Dit is een gezamenlijke dienst met Adventskerk en Lichtkring. Dit jaar zal deze viering (want dat is het!) er anders uitzien en is er gelegenheid voor inbreng vanuit de gemeente. De plannen zijn in de maak, maar noteer alvast **woensdagavond 2 november** in de agenda. Wordt vervolgd!

Meeleven met de gemeente

Een grote tegenvaller voor ons gemeentelid **mw. Nel Steen Redeker – Wetsteijn**: ze is gevallen en heeft haar voet op twee plaatsen gebroken. Een operatie staat gepland voor de eerste week van oktober, maar zolang verblijft Nel opnieuw in woon-zorgcentrum Noordenbrink. Nel, heel veel sterkte, geduld en vrede toegebeden.

Van harte alle goeds, Kees Pastoor

Jeugd

Alpha Youth

Voor voetbal heb je een elftal nodig. Maar ook voor Alpha Youth Maranathakerk heeft zich een elftal aangemeld! Afgelopen zondag, 25 september startten we met het eerste onderwerp: "Is er meer?" Maar natuurlijk niet zonder de vraag: "Is er iets te eten?". Nou dat was er volop! Irene en Jorien zorgden voor meer dan genoeg. Daarna keken we samen de intro-video en gingen in kleiner verband in gesprek aan de hand van drie vragen. Hans Brinkman leidde een groepje en de andere nam ik, ondergetekende, voor mijn rekening. Mooie en eerlijke gesprekken, pittige vragen en een goede sfeer. Al met al een geslaagde start!

De volgende bijeenkomst is gepland op zondag 16 oktober. Bid je mee voor goede bijeenkomsten? Voor goede gesprekken, ontmoetingen? Dat ook op deze manier de liefde van onze hemelse Vader ons meer en meer mag raken, veranderen en doen opleven.

Samenwerking

Mede naar aanleiding met gesprekken met de ouders van onze jeugd zoeken we samenwerking met andere kerken. Zo zijn er gesprekken met de Lichtkring en is het plan opgevat om Challenge naar de Maranathakerk te halen. Deze jongerenvieringen vinden al langere tijd plaats in de Lichtkring (en worden ook bezocht door jongeren van de Maranathakerk) maar deze Challenge willen we dus in de loop van het seizoen ook in onze kerk houden. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor zogeheten Klieder-doe-kerk, eveneens samen met de Lichtkring.

Kerkenraadpraat

De kerkenraad vergaderde op 15 september j.l. hieronder een aantal van de besluiten en zaken waar we over gesproken hebben.

- Er is gesproken over een kerkordelijke maximum termijn voor penningmeesters. (in ons geval diaconie en kerk) Het maakt verschil of de penningmeester lid van de kerkenraad is. (bevestigd ambtsdrager of niet)
We komen hier op terug.
- We zijn op zoek naar een nieuwe coördinator voor de kinderoppas, Anita de Jong gaat hier helaas mee stoppen.
- Acties voor de restauratie van het orgel verlopen in voorbereiding goed. Er wordt nog gezocht naar een persoon voor de PR
- Kosten diensten voor rouw en trouw. We hebben hier uitgebreid over gesproken en het volgende besluit is genomen. Het gebruik van de kerkzaal, livestream, organist etc. is voor kerkleden gratis. (niet inbegrepen zijn vanzelfsprekend een eventuele opbaring, condoleance, koffie na afloop etc.) Met andere woorden: voor de dienst worden geen kosten in rekening gebracht. Het komt voor dat ook niet kerkleden voor een dienst gebruik willen maken van onze faciliteiten, dan wordt een markt conform bedrag in rekening gebracht.
- Een gemeentelid heeft aangeboden een aantal keren per jaar een interview met een gemeentelid te houden en dit in de zondagsgroet te publiceren. We vinden het als kerkenraad een heel mooi idee om elkaar beter te leren kennen. Eén en ander zal praktisch uitgewerkt

moeten worden, u wordt op de hoogte gehouden via de zondagsgroet.

Het Kerkblad heeft voor verspreiding van een nummer van het blad waarin de Maranathakerk centraal staat de adressen van de gemeenteleden opgevraagd. Doel is nieuwe abonnees werven. We hebben besloten de adresgegevens niet uit handen te geven, vanwege de Wet op de Privacy. Een overdruk van het bewuste nummer zal verspreid worden met de zondagsgroet en op 25 september voor liefhebbers in de kerk liggen om meegenomen te worden.

CKRM maakt zich zorgen over de stijging van de energiekosten. Waarschijnlijk zal de kerk wat minder warm gestookt gaan worden om gas te sparen. Een dikke jas aan dus naar de kerk, gelukkig zijn we dat al gewend vanuit de Corona periode toen er extra geventileerd moest worden.

- De toren van de kerk moet opgeknapt worden. Besprekingen zijn in volle gang. U wordt op de hoogte gehouden.
- Er is een verzoek uit Australië gekomen van een oud-Alphenaar om als hij in november in Nederland is oude kerkboeken van de Maranathakerk in te mogen zien. We hebben hier positief op gereageerd. Onze archivaris (Didy Knol) zal hem verder helpen.

Vragen of onduidelijkheden? We helpen u graag verder.
Emile Schoneveld (scriba)



Oktober

04	Moderamen	19.30 uur	Maranathakerk
16	Alpha Youth		na de kerkdienst
19	In Gesprek	14.00 uur	Maranathakerk
27	Kerkenraad	20.00 uur	Maranathakerk

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring etc.) ook opnemen in deze kalender. Graag doorgeven aan de scriba: scriba@mkalphen.nl.

Vocaal Kabaal

Zaterdag 5 november 2022,
aanvang 20.00



Vier koren en een kerkband in één kerkzaal.
De ingrediënten voor een spannende avond
vol vocaal vertier.

De opbrengst van de avond is in zijn geheel bestemd voor het
onderhoud van het orgel.

Kaartverkoop is gestart

Toegangskarten voor Vocaal Kabaal kosten €15,- en zijn inclusief
koffie/thee in de pauze. Ze zijn tegen contante betaling verkrijgbaar
bij Joke de Vor.

Ook kunt u er voor kiezen het geld over te maken op rekeningnummer:

NL 19 INGB 0000 151095

t.n.v. de Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn
onder vermelding van: "Kaarten Vocaal Kabaal".

Uw kaarten worden dan gereserveerd en liggen voor u klaar bij de ingang
van de zaal op 5 november.

De vijf belangeloos meewerkende gezelschappen
zijn:

- ❖ **Alphens Kozakkenkoor**
- ❖ **Popkoor Noisz**
- ❖ **Singing Devotion**
- ❖ **Sound of Celebration**
- ❖ **Zamar**



Als u van zingen, of van ons orgel houdt MOET u dit meemaken. Het wordt
een spectaculaire avond, u krijgt er zeker geen spijt van.

Bedankt

Thea en Simon van Hemsbergen willen een ieder bedanken voor de
prachtige kerkdienst van j.l 22 september.

Omringd door familie ,vrienden en gemeente leden,was het een zeer
waardevolle dienst.

Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.



Eetclub weer van start!

Als u mee wilt doen, meldt u zich dan aan bij Frans Lems Mik (06-11 45 75 90) of mail familielems@gmail.com. Mensen die bij de eerste eetclub hebben meegegeten hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Wij hopen dat het weer net zo gezellig wordt als de eerste keer.

De volgende Eetclub is zondag 9 oktober

Met vriendelijke groet,
Jorien Fort , Frans Lems en Jaco van der Mik

Inzameling winterjassen en winterschoenen

Samen met Kirsten Bruijnes, Nieske de Meij en Danielle Muit ga ik weer inzamelen voor Because We Carry.

Dit keer winterjassen en winterschoenen voor mensen in Nederland, Griekenland en Moldavië.

We gaan tot aan de herfstvakantie inzamelen, dus mocht je/u kleding of schoenen hebben dan hoor ik het graag.

Het inzamelen gaat volgens de gouden regels. Het gaat om warme jassen en winterschoenen die nog goed zijn.

Wat kapot is of vies wordt niet aan anderen gegeven (geef dus wat je/u zelf ook nog zou willen aantrekken).

Kleding of schoenen kunnen bij ons (bijna) dagelijks worden afgegeven (tot de herfstvakantie).

Geef dan wel een seintje, dan zorg ik dat ik of Bas of één van de jongens thuis is.

Voor de zekerheid mijn gegevens: Zeewinde 26 Alphen,
Mobiele telefoon: 06-12491094.

Kerkebalans 2022

We zijn heel blij en dankbaar dat we tot nu toe ruim € 70.000 hebben binnengekregen voor de Vrijwillige Bijdrage 2022.

Nu zijn er vast wel mensen die denken, ik heb nog helemaal niet betaald of zelfs niets toegezegd voor 2022. Dan hebt u alsnog de tijd om dit te doen voor het eind van het jaar!

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer NL19 INGB 0000 151095 t.n.v. Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn.

We hopen het totaal begrote bedrag van € 85.000 te halen. Met uw hulp zal het zeker lukken.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, bel mij gerust op Mobiele telefoon: **06-49874924**. Alvast dank,

Bertie de Jong, Adm. CKRM

Geniet van het goede

Na The Passion van dit jaar in de Maranathakerk is nu De Lichtkring weer aan de beurt om een mooi project op te starten.

“Geniet van het goede” heet het project. Het gaat over al het goede wat de aarde en de mensheid bieden. En dat wij daarvan mogen genieten. Daarover mogen we zingen en vertellen. Dat gaan we doen met dit koorproject. Het project *Geniet van het goede* bestaat uit 9 à 10 liederen die door filmpjes, gedichten, sketches etc. aan elkaar verbonden zullen worden. De uitvoeringen zijn gepland op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni 2023. Het hele stuk zal maximaal 5 kwartier duren (zonder pauze). De repetities starten in januari en zullen meestal op zondagavond zijn.

U / jij kunt je vanaf nu opgeven. Meer info op de website van De Lichtkring:

https://www.pkn-lichtkring.nl/actueel/542-geniet-van-het-goede-koorproject-in-2023?utm_source=divr.it&utm_medium=facebook

Feite Klijnstra

Giften

Wederom een gift van € 150,00 voor het orgelfonds. Hartelijk dank.

ZONDAGSGROET

GEMIST?

Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde.

VIA WEBSITE

U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga naar www.mkalphen.nl en u vindt in de rechterkolom een link [Zondagsgroet, klik hier!](#)

KOPIJ

Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond 19.00 uur bij voorkeur via e-mail: zondagsgroet@mkalphen.nl. Of anders na telefonisch overleg 0172 - 475030



Agenda Wijkcentrum Swaenswijk week 40

Weer een week barstensvol leuke en interessante activiteiten. Wij vragen uw speciale aandacht voor de cursus kunstgeschiedenis die vrijdag 14 oktober van start gaat en door een buurtgenote wordt gegeven. Er volgen daarna nog vijf lessen. Deelname kost €5 per keer of €25 voor de gehele cursus.

- | | |
|------------------|---|
| Zondag 9 okt | 14.30-16.30 uur – Vrije inloop |
| Dinsdag 11 okt | 09.00-10.00, 10.30-11.30 en 12.00-13.00 uur – Senioren in Beweging door Alphen Vitaal |
| Dinsdag 11 okt | 14.00-16.00 uur – Informatiebijeenkomst: Yvonne Rozenbrand van de Rabobank komt vertellen over de meest voorkomende fraudes en zal ons adviseren over veilig bankieren. |
| Woensdag 12 okt | 10.00-11.30 uur – Creaochtend Praat en Draad |
| Woensdag 12 okt | 14.00-16.00 uur – BINGO! Zes rondes met mooie prijzen |
| Donderdag 13 okt | 10.00-11.30 uur – Koffieochtend, vrije inloop |
| Donderdag 13 okt | 10.00-12.00 uur – Lessen digitale vaardigheden door het Gilde. Bel voor een afspraak naar 0172-242232. |
| Donderdag 13 okt | 13.30-16.00 uur – SOOS: bridgen, klaverjassen, sjoelen, rummikuppen en koersbal |
| Vrijdag 14 okt | 13.00-14.00 en 14.30-15.30 uur – Senioren in Beweging door Alphen Vitaal |
| Vrijdag 14 okt | 13.30-16.30 uur – Workshop schilderen door Anja Spooner. Opgeven uiterlijk 11 oktober via 06-30 444 156 of info@artanja.nl . |
| Vrijdag 14 okt | 14.00-16.00 uur – Cursus kunstgeschiedenis door Monique Westgeest-Soeterik. Les 1: De Klassieke Oudheid. |