



ZONDAGSGROET MARANATHAKERK

Zondag 6 oktober 2024

Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 835

Predikant:

Wijk 1, 2, 3, 4 en 5

Vacant

Scriba:

Dhr. Emile Schoneveld

Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn

Telefoonnummer: 0172 - 493276

E-mail: scriba@mkalphen.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. Kees Pastoor

Kildijk 17, 4255 TA Nieuwendijk

Tel: 06 - 57323018

E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl

Werkzaam op maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag

Kerkelijk Bureau (PKN):

Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers

Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn

Tel: 06 - 22634255

E-mail: kb@mkalphen.nl

Kopij Zondagsgroet

zondagsgroet@mkalphen.nl

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl

De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien

via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep

of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube

CKRM: IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn

Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn

ZWO: IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn

Voorganger 10.00 uur

Ds. Mw. Lydia Veerman, Rijnsburg

Na de dienst koffie/thee drinken, verzorgd door wijkteam 5

Ambtsdragers

Bertie de Jong, ouderling

Corné van der Wel, diaken

Ambtsdrager voor ontvangst

Marijke Romijn

Organist

Chris van der Ouw

Koster

Frans Lems

Kerk TV

Chris van Wieringen

Beamer

Eveline Lems

Jeugdkerk

Johan van der Horst, Peter Bruijnes

Kindernevendienst

Judith Lems

Oppasdienst

Elze Bos, Ester Bos

Collectanten

Marjolein Boone, Inge Bruijnes, Toon Bruijnes

Collectes 1^e KIA Werelddiaconaat - Israël - Jongeren
bouwen aan een cultuur van vrede
Jeugdkerk 2^e Eredienst en Pastoraat
Johan v.d. Horst en Peter Bruijnes

De bloemen

De bloemen gaan komende zondag met een hartelijke groet naar Mevr. A. van den Boom, Bossparkweg 101

Orde van Dienst zondag 6 oktober 2024

Terugkeer naar God, Israëlzondag

Orgelspel

Woord van welkom

Zingen: **Uit diepten van ellende**

Psalm 130: 1, 2, 3

Bemoediging en groet

Zingen: **Hinnee ma tov**

Hemelhoog lied 45

Hinnee ma tov oema najiem

Sjèwet achiiem gam jachad. (2x)

Hinnee ma tov oema najiem

Sjèwet achiem gam jachad (2x)

Gebed om ontferming

Zingen: **Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere**

Lied 868: 1, 5

Moment met de kinderen

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Kinderlied (hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)

Lezen: Deuteronomium 30

Zingen: **Het woord dat u ten leven riep**

Lied 316: 1, 4

Preek

Zingen: **Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren**

Psalm 103: 1, 5

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het zingen van: **Onze Vader in de hemel**

NLB Lied 1006

Inzameling van de gaven

Zingen: **Geef vrede Heer geef vrede**

Lied 1010: 3, 4

Zegen, beantwoord met 3x amen

Van de kindernevendienst

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van de vier verhalen vertelt iets over de macht van Jezus. Op deze zondag staat Matteüs 17:1-13 centraal: een verhaal dat laat zien van wie Jezus zijn macht heeft gekregen.



Waarvoor collecteren we vandaag?

De eerste collecte is voor **KIA Werelddiaconaat - Israël - Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede**

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving.

De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

DE JARIGEN

Wie vieren de komende week hun verjaardag?

12 okt Lisa de Jong 11 jr



Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

Kerkelijk werker Kees Pastoor.

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Welkom!

Iedere zondag staan er mensen bij de deur om mensen welkom te heten. Er is zelfs iedere zondag een officiële ‘ambtsdrager van ontvangst’. Natuurlijk, altijd goed om iets goed te organiseren en af te stemmen. En zo is het met meer zaken in de kerk: kostersteam, beamerteam maar ook pastoraat. Tegelijk: mensen welkom heten, praktische inzet en met elkaar meeleven moet je ook weer niet teveel ‘uitbesteden’. Iedereen die zondag in de kerk zit kan een ander ‘welkom heten’; een vriendelijke blik, een goedemorgen, iemand aanspreken die je nog niet eerder hebt gezien, even één van de kinderen of jongeren vragen hoe het gaat. Eigenlijk is dat veel krachtiger dan een speciale ambtsdrager van ontvangst. Maar ook het meeleven met elkaar. Ergens is het heel vreemd dat we geloofsgesprekken, meeleven en zorg voor elkaar uitbesteden aan een predikant, pastor of ouderling. Iedereen zou dit tot op zekere hoogte moeten kunnen. En het zou in de toekomst ook best zo kunnen gaan: er zijn niet veel predikanten; ouderlingen hebben we ook niet ruim op voorraad. Wie weet zou het daarom goed zijn om te zorgen voor goede toerusting om gesprekken met iemand te voeren. Je verdiepen in deze materie. Maar vooral: er zijn voor mensen die het nodig hebben, vrijmoedigheid om de kerk, het geloof, God, de Bijbel, kortom het geloof ter sprake te brengen, dat zou voor de meesten ook weer geen groot probleem moeten zijn. En ook bidden kun je leren. Zijn we toekomst-bestendig? Ademen we een warm welkom? Brengen we onze kinderen en jongeren groot en durven we als (groot-)ouders die vrijmoedigheid aan de dag te leggen? Want wie gaat het ze anders leren? Als we dan toch een nieuwe predikant gaan zoeken is het misschien goed om iemand te zoeken die niet alles uit handen neemt (want diegene gaan we er toch voor betalen?) maar iemand die ons toerust, uitdaagt, inspireert en ons uit onze comfort-zone trekt. Zodat we nog heel lang mensen welkom kunnen heten in onze geloofsgemeenschap. En misschien wordt een ‘ambtsdrager van ontvangst’ dan zelfs nog eens overbodig ;-)

Pastoraat

Afgelopen maandag kwamen we bij elkaar met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het pastoraat in onze gemeente. We begonnen met samen eten: heerlijke Hollandse stampot en alles erbij en erna wat je erbij kunt bedenken. Samenbindend en gezellig! Daarna brachten we elkaar op de hoogte van elkaars wel en wee en namen we het adressenbestand door. We noemen namen van gemeenteleden, dat doen

we zorgvuldig. We merken ook dat we minder bezoeken kunnen brengen dan we eigenlijk zouden willen. Maar ook dat er pogingen worden gedaan om contact te leggen zonder dat er gereageerd wordt. Dat is altijd erg ontmoedigend, maar het komt helaas voor. Mocht u of jij behoefte hebben aan een bezoek, schroom dan niet om zelf contact op te nemen met ondergetekende of met de wijkouderling, dan kunnen we in ieder geval zoveel mogelijk degenen bijstaan voor wie dat nodig is. En verder zijn er natuurlijk met velen afspraken ingepland voor een bezoek.

Van harte alle goeds,
Kees Pastoor

Jeugd

Jeugkerk

Dit seizoen organiseren we elke maand weer jeugdkerk op de eerste zondag van de maand!

Deze zondag 6 oktober start de jeugdkerk weer. We beginnen om 10 uur in de jeugdruimte.

Tot zondag?



Oproepje jeugdkerk hulp

Dit jaar willen we de jeugdkerk proberen op te pakken. We hebben hier een aantal enthousiaste mensen voor gevonden die zich willen inzetten. We willen elke eerste zondag van de maand jeugdkerk aanbieden en we starten op zondag 6 oktober. Voor deze zondag hebben we al leiding gevonden waar we super blij mee zijn.

We willen dus elke maand een zondagochtend jeugdkerk kunnen aanbieden met twee vrijwilligers. Voor oktober is dit al geregeld. Voor november en december missen we nog één vrijwilliger.

Wie kan er helpen om onze jongeren met elkaar, het geloof, God en onze gemeente te verbinden?

We zoeken nog hulp voor de volgende zondagen:

Zondag 3 november: 1 vrijwilliger

Zondag 1 december: 1 vrijwilliger

Aanmelden kan bij Peter Bruijnes 06-48980095 of p.a.bruijnes@gmail.com

Jeugdavonden

Nu er geen hulp komt bij het organiseren van de jeugdavonden hebben we besloten te stoppen met deze avonden. We gaan onze hulp aanbieden bij het organiseren van de jeugdkerk om zo met meerdere mensen onze jeugd te betrekken bij onze kerk.

Mocht u getwijfeld hebben en ook iets voor de jeugd willen betekenen, ook daar is nog meer hulp nodig!

Dank voor uw meeleven afgelopen seizoen, het heeft ons veel plezier gedaan.

Hartelijke groet,
Paul en Ester Bos



Zondag 13 oktober weer Eetclub

Zondag 13 oktober is er na de dienst weer Eetclub.

Heeft u al eerder meegegeten, dan hoeft u zich niet opnieuw op te geven; we rekenen dan op uw komst. Wilt u voor de eerste keer meedoen, meldt u zich dan aan bij Jaco van der Mik (06-23536737).

Iedereen is van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Het eetclub team Jorien Fort, Jaco van der Mik, Eveline en Frans Lems

welkom

GEZINSDIENST

DICHTBIJ
of
VER WEG?

ZONDAG 13 OKTOBER 2024
10 UUR

MARANATHAKERK
ALPHEN AAN DEN RIJN



AGENDA WIJKCENTRUM SWAENSWIJK WEEK 41 – 2024

Zo 6 okt.	Koffiemiddag, vrije inloop	14.30 - 16.30 uur
Ma 7 okt.	Themabijeenkomst: 'Oude Bedrijvigheid in de Raadhuisstraat', door Sjaak van der Neut	14.00 – 16.00 uur
Di 8 okt.	Senioren in Beweging door Alphen Vitaal	09.00 – 10.00 uur
Di 8 okt.	Senioren in Beweging door Alphen Vitaal	10.30 – 11.30 uur
Di 8 okt.	Senioren in Beweging door Alphen Vitaal	12.00 – 13.00 uur
Di. 8 okt.	Informatiebijeenkomst: 'Breng kleur in- en rondom huis met bloembollen', door Justin van der Neut	14.00 – 16.00 uur
Wo 9 okt.	Creaochtend Praat en Draad	10.00 – 11.30 uur
Wo 9 okt.	Workshop haken les 5 door Mieke van der Made opgeven via vandermademieke@gmail.com	10.00 – 11.30 uur
Wo 9 okt.	BINGO met leuke prijzen	14.00 – 16.00 uur
Do 10 okt.	Koffieochtend vrije inloop	10.00 – 12.00 uur
Do 10 okt.	Les Digitale Vaardigheden door Het Gilde bel voor afspraak 0172-24 2232	10.00 – 12.00 uur
Do 10 okt.	Soos: klaverjassen, sjoelen, rummikuppen, mahjong en scrabble	13.30 – 16.00 uur
Do 10 okt.	Tafeltennis	13.30 – 16.00 uur
Vrij 11 okt.	Senioren in Beweging door Alphen Vitaal	12.00 – 13.00 uur
Vrij 11 okt.	Tafeltennis	13.30 – 16.00 uur
Vrij 11 okt.	Collegeserie Kunst en Cultuur: 'Kinderportretten in de Gouden Eeuw', door Monique Westgeest-Soeterik	14.00 – 15.30 uur
Vrij 11 okt.	Senioren in Beweging door Alphen Vitaal	13.30 – 14.30 uur
Za 12 okt.	Modeshow voor dames en heren door Doorduyn Mode	14.15 --16.30 uur