



ZONDAGSGROET MARANATHAKERK

Zondag 27 oktober 2024

Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 838

Predikant:

Wijk 1, 2, 3, 4 en 5

Vacant

Scriba:

Dhr. Emile Schoneveld

Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn

Telefoonnummer: 0172 - 493276

E-mail: scriba@mkalphen.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. Kees Pastoor

Mevr. M.A.M. Klompéstraat 31

4207 NZ Gorinchem

Tel: 06 - 57323018

E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl

Werkzaam op maandag, dinsdag

ddag en vrijdag

Kerkelijk Bureau (PKN):

Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers

Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn

Tel: 06 – 22634255

E-mail: kb@mkalphen.nl

Kopij Zondagsgroet

zondagsgroet@mkalphen.nl

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl

De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien

via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep

of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube

CKRM: IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn

Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn

ZWO: IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn

Voorganger 10.00 uur Mw. Joke Sneep, Woerden

Ambtsdragers Marijke Romijn, ouderling

Jan de Jong, diaken

Ambtsdrager voor ontvangst Willem van Gent

Organist Arie van Egmond

Koster Fam. Kraan

Kerk TV Chris van Wieringen

Beamer Paul de Jong

Kindernevendienst Charlotte Vis

Oppasdienst Elze Bos, Ester Bos

Collectanten Kirsten van Tol, Jan Ooms

Collectes 1^e Stichting Tear

2^e Eredienst en Pastoraat

De bloemen

De bloemen zijn afgelopen zondag ter bemoediging gegaan naar Thea en Simon van Hemsbergen aan de Aziëlaan.

Orde van Dienst zondag 27 oktober 2024

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: **Heer Jezus, o Gij dageraad** Lied 209

Stilte – votum en groet

Drempelgebed

Zingen als gebed om ontferming:

Rechter in het licht verheven Lied 1008

Omdat Gods barmhartigheden niet ophouden en Hij het werk van zijn

handen, zijn schepping, zijn mensen, niet loslaat, zingen we nu ons gloria

Zingen: **Zing van de Vader die in den beginne** Lied 304

Gebed voor het openen van de Schriften

Gesprekje met de kinderen

Kinderlied

Lezing 1: Jesaja 59 vers 9-20

Zingen: **De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'** Psalm 14

Lezing 2: Marcus 10 vers 46-52

Zingen: **Hij die de blinden weer liet zien** Lied 534

Verkondiging

Zingen: **Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht** Lied 834

Inzameling van de gaven

Danken en bidden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: **Laat ons de Heer lofzingen** Lied 864 vers 1,2,5

Zending en Zegen

Gezongen **3x Amen**

Van de kindernevendienst

Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over de profeet Elisa. Elisa is de opvolger van Elia als belangrijkste profeet van het noordelijke rijk Israël. Net als Elia roept hij de mensen op om alleen God te dienen en doet hij verschillende wonderen. Op deze zondag staat 2 Koningen 5:1-3, 9-20a centraal: Naäman, de legerleider van de koning van Aram, gaat naar de profeet Elisa om van zijn huidziekte te worden genezen.



Waarvoor collecteren we vandaag?

De eerste collecte is voor **Stichting Tear**

Stichting Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Zij bieden wereldwijde hulp via lokale organisaties en kerken. Daarbij sluiten ze altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en we rusten hen toe om die met eigen middelen en creativiteit te realiseren. Daarnaast moedigen ze mensen in Nederland aan om het verschil te maken in hun dagelijkse leven. Elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek of duurzame energie maakt de wereld iets mooier.

DE JARIGEN

Wie vieren de komende week hun verjaardag?

28 okt Luuk de Jong

Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst



Kerkelijk werker Kees Pastoor.

Werkzaam op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag

Verlangen

Ik las ergens een artikeltje over kerkgang. De kop: "Gewoon gaan!" Protestantenvormen komen voor de preek en katholieken voor de mis. Dat was, heel kort door de bocht, wat mensen van oudsher ertoe brengt om naar de kerk te gaan. De een om iets te leren, de ander voor het ritueel dat je weer

iets laat merken van Gods betrokkenheid. En verder kun je naar de kerk komen voor ontmoeting, het samenzijn.

De kerkgang en het kerkelijk leven is behoorlijk veranderd. Het 'moeten' is eraf, gelukkig maar! En ook is er meer dan alleen zo'n dienst op zondag; ook doordeweeks kun je samenkomen, dat hoeft niet per se in de kerk, of alleen maar in de kerk. Ook rond de Maranathakerk zijn mensen betrokken die we op zondag niet zien maar die wel enthousiast meedraaien op een gespreksgroep of huiskring. En zelfs buiten de kerk en de diensten om zijn er plekken die kunnen inspireren. De een wandelt een deel van een pelgrimsroute, de ander gaat af en toe naar een klooster, een worship-avond of Taizé-viering, een festival zoals Opwekking, New Wine of Graceland. En dat is goed. We mogen blij zijn met zoveel mogelijkheden. En je kunt veel meer iets zoeken wat bij je past. Uitbundig, verstillend, samen, alleen. Alles op zijn tijd.

In het artikeltje, om daar nog even op terug te komen, werd ervoor gepleit om toch te wennen aan de gewoonte om 'gewoon te gaan'. Open te staan voor ontmoeting, inspiratie, rust, bemoediging. In onze gemeente gaan geluiden dat we elkaar missen. Wanneer iemand een taak heeft, is diegene er. En anders niet zo vaak. Dat is het mooie van een taak: dat brengt mensen op de been, dat brengt mensen samen. Maar daartussen zijn momenten dat er maar weinig kinderen zijn, weinig jongeren, weinig ouders en ouderen. Ik hou niet van druk of dwang. Ook niet van manipulatie. Wel is het mooi om te luisteren naar waar we naar verlangen. Het verlangen groeit binnen onze gemeente dat we vaker met veel mensen in de kerk zijn. In bijzondere diensten, maar ook op die hele gewone (ik twijfel of het onderscheid zo groot is). Waar verlang jij naar? U? Hoe zou je dit handen en voeten kunnen geven? Bespreek dit eens met iemand. Moeten we hiervoor dingen anders gaan doen? We zijn nu toch bezig met de toekomst, samen met Aarlanderveen, op zoek naar een nieuwe predikant. En denk niet dat daardoor alles anders wordt. Gewoon, nu al aan beginnen. Gewoon gaan? Misschien wel. Niet omdat het moet. Omdat het kan. Omdat het samenbindt. Omdat het goed kan doen en ruimte maakt, voor jezelf en de ander.

Verhuizing en dankbaarheid

Deze week is het zover: de verhuizing. En dan blijkt maar: ik ben toch echt een gevoelig type... vlak voor de verhuizing merk ik wat ik achterlaat. Ondanks zin in een nieuwe plek, een nieuw hoofdstuk. De weidsheid is toch wel heel mooi. En de tuin met zoveel van die ongebruikte en onaangeharkte hoekjes... en het uitzicht... Ik kan er een beetje in blijven hangen. En er zijn goede argumenten om dat niet te doen: het was toch

ook wel veel werk? Je krijgt op je nieuwe plek ook wel weer genoeg mooie dingen. Je hebt toch zelf de keuze gemaakt? En ga zo maar door. Toch laat ik de gedachten en gevoelens er gewoon even zijn. Toen ik de laatste 'echte keer' in de ochtend onze hond uitliet, werd ik getraakteerd op een schitterende zonsopgang. Het felgekleurde zonlicht op het akkerland dat in rust is, wachtend op de winter. En naast de overvloed aan melancholie werd ik ineens heel blij. Dankbaar zelfs. Voor al het moois. Voor al die wandelingen langs die polderweg. Met de hond aan de lijn, met Annerieke en / of de kinderen, met vrienden. En met mezelf, alleen, heerlijk. Veel gedacht, gepraat en gezwegen. Gebeden. Er zijn preken, thema's en teksten geboren. En als ik zo doorga kom ik misschien wel aan tienduizend redenen (oef, dat zijn er wel veel ;-)) voor dankbaarheid. En daarnaast: inpakken, aanpakken en uitpakken. Weer inrichten, kasten, bedden, lampen en planken, het hoort er allemaal gewoon bij. Daar ben ik rond deze dagen druk mee. Wel ben ik tijdens de herfstvakantie gewoon werkzaam, dus er kan op mij gerekend worden!



Pastoraat

Ons gemeentelid mw. Corry Bruné – Hekkema verblijft inmiddels in Activite-locatie Noorderbrink (Klompemaker 156, 2401 PR, kamer 238). Het valt Corry allemaal niet mee. Altijd zoveel gezorgd voor anderen en nu zelf geen kant op kunnen... We wensen u heel veel sterkte toe en merkbare nabijheid van onze hemelse Vader.



Oktober

24 Gezamenlijke kerkenraad 19.30 uur in Aarlanderveen

November

17 Eetclub Na de ochtenddienst
26 Moderamen 19.30 uur in de Maranathakerk

December

12 Kerkenraad 20.00 uur in de Maranathakerk
22 Eetclub Na de ochtenddienst

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring etc.) ook opnemen in deze agenda. Graag doorgeven aan de scriba: scriba@mkalphen.nl.

ZONDAGSGROET

GEMIST?

Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde.

VIA WEBSITE

U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga naar www.mkalphen.nl en u vindt in de rechterkolom een link [Zondagsgroet, klik hier!](#)

KOPIJ

Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond 19.00 uur bij voorkeur via e-mail: zondagsgroet@mkalphen.nl. Of anders na telefonisch overleg 0172 - 475030

Zangers gezocht

voor het Passion-projectkoor

Op witte donderdag, 17 april 2025 wordt in de Maranathakerk voor de tweede keer The Passion opgevoerd. Ook nu vormen we voor deze gelegenheid weer een projectkoor waarvoor we leden zoeken.

In The Passion wordt het lijdensverhaal van Jezus gezongen en verteld. Het zingen wordt gedaan met hedendaagse liederen, daar tussendoor is er een verteller die in hedendaagse bewoordingen het lijdensverhaal vertelt. Naast de moderne muziek worden er door het koor ook enkele passende paasliederen uit de kerkmuziek gezongen.

Alles verloopt in een doorlopende vloeiende verhaallijn. Ons doel is om een mooie muzikale avond voor jong en oud te organiseren waarbij iedereen na afloop met een warm gevoel huiswaarts gaat en waarbij het lijdensverhaal, de basis van ons geloof, ook nog eens doordringend is meebeleefd.

De basis voor dit project wordt gevormd door de kerkband Zamar samen met het projectkoor. Aan The Passion werken gemeenteleden van de Maranathakerk, De Lichtkring, de Adventskerk en mensen van daarbuiten mee. Het koor zingt enkele eigen liederen en dient tevens ter ondersteuning van de (solo)zangers.

De koorrepetities zullen op zondagavonden, om de 2 weken in de Maranathakerk plaatsvinden, startende op 5 januari plus de generale op 16 april, en worden net als de vorige keer geleid door Gerard Ohm. Bent u, ben jij geïnteresseerd meld je dan aan bij ondergetekende, via onderstaand mailadres met vermelding van de stemsoort (ook voor meer informatie). Enige koor ervaring is een pré maar geen vereiste.

Feite Klijnstra
passion@mkalphen.nl



AGENDA WIJKCENTRUM SWAENSWIJK WEEK 44 – 2024

- Zo 27 okt. Koffiemiddag, vrije inloop 14.30 – 16.30 uur
- Ma 28 okt. UP gesprek o.l.v. Bianca Poelstra
Thema: Wachten 14.00 – 15.30 uur
- Di 29 okt. Geen senioren in Beweging ivm Herfstvakantie
- Wo 30 okt. Creaochtend Praat en Draad 10.00 – 11.30 uur
- Wo. 30 okt. Swingo een interactieve muzikale Bingo 14.00 – 16.00 uur
- Do 31 okt. Koffieochtend vrije inloop 10.00 – 12.00 uur
- Do 31 okt. Soos: Klaverjassen, Sjoelen, Rummikuppen,
Mahjong en Scrabble 13.30 – 16.00 uur
- Do 31 okt. Tafeltennis 13.30 – 16.00 uur
- Vrij 1 nov. Geen Senioren in Beweging ivm Herfstvakantie
- Vrij 1 nov. Tafeltennis 13.30 – 16.00 uur
- Vrij 1 nov. Collegeserie Kunst en Cultuur
Thema: Geloofwaardige gebouwen door
Pieter Verkade 14.00 – 15.30 uur